

Israël in beeld



Israël tussen belofte en vervulling

Abraham

De HEERE gaf Abra(ha)m een zeventvoudige zegen. Kort samengevat een land, een groot volk en een zegen (Uit hem en zijn nageslacht =het volk Israël zou de Messias geboren worden) Lees Genesis 12:1-3

Abra(ha)m kreeg van God een teken, ter ondersteuning van die belofte:

“Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo [talrijk] zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in den HEERE en Die rekende hem dat [tot] gerechtigheid.” Genesis 15:5b,6.

Sjaak Maliepaard



Jacob

Aan het eind van zijn bewogen leven zegent Jacob, de kleinzoon van Abraham, zijn 12 zonen. Links Juda en rechts Jozef.

Jacob heeft (moeten) leren wachten op de belofte van God. Dit is dezelfde belofte die de HEERE God aan zijn opa Abraham gegeven heeft. Die driefvoudige belofte was ook voor hem.

Hij aanbidt God, leunend op de uiteinde van zijn herdersstaf.

“Op uw zaligheid wacht ik, HEERE.” Genesis 49:18

Sjaak Maliepaard





Toekomstperspectief

Engedi met op de achtergrond de Dode zee. Water, komend vanuit de tempel in Jeruzalem, zal de zee gezond maken en het zal wemelen van vis. Ez. 47 6-12

Dirk Bakker



Hurva

‘Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen’. Zach. 8: 4-5

Dirk Bakker

Israël, Licht voor de volken



De eerste Menora stond in de woestijn. Ex. 25 vanaf vers 31. Door Israël wil God laten zien wie Hij is. Amandelbloesem: amandelboom is de eerste boom na de winter welke gaat uitbotten en bloesemen. Twaalf stenen onder de Menora, twaalf stammen van Israël, zij zullen na veel lijden en verdrukking, bloeien en een ‘licht’ voor de volken zijn.

Evelien Bakker



Gods beloften

“Ik zal u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is”. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Genesis 22. Twee verspieders, Jozua en Kaleb terug uit het Beloofde land, het Land

van melk en honing, met trossen druiven en mooie vruchten. Het nageslacht van Abraham zal de poorten van de vijand in bezit nemen. God beloofde Abraham het land tot een eeuwige erfenis. Het nieuwe Jeruzalem, de Gouden stad, waar in de toekomst de Tempel weer zal zijn en water onder de drempel vandaan zal komen, met bomen die het hele jaar vruchten zullen dragen Ezechiël 47.

Evelien Bakker



Granaatappel

Een granaatappel heeft ongeveer 613 vruchtjes/pitjes en de bloemknop heeft de vorm van een Davidster. De granaatappel wordt in meerdere bijbelboeken in de Tenach genoemd.

En we zien hem terug bij Rosh Hasana waarbij vaak het gebed uitgesproken wordt; ' Moge het Uw wil zijn, o, Schepper, dat ons jaar rijk en overvloedig gevuld mag zijn met zegeningen zoals de granaatappel rijk gevuld is met zaad'.

Evelien Bakker



Schuilplaats Corrie ten Boom

De schuilplaats in de slaapkamer van Corrie ten Boom aan de Barteljorisstraat te Haarlem.

Mark Roelofs



Ondergrondse Schuilplaats

Huizen waar in de 2^e wereldoorlog de Joodse mensen zich konden schuilhouden. Onder de straat de rioolsystemen en tunnels waar de Joodse mensen gingen schuilhouden voor de bezetter.

Mark Roelofs



Jas van Casper ten Boom

Casper ten Boom en zijn dochters verborgen Joodse mensen die probeerden aan de nazi's te ontsnappen. Vader ten Boom zei: "In dit huis zijn Gods mensen altijd welkom". Toen de nazi's bevelen dat alle Joden een Jodenster moesten dragen, ging hij uit vrije wil ook een Jodenster dragen.

Evelien Bakker



Binnenkant van een barak

Overlevenden vertelden over de ontberingen en de extreem wrede behandeling in de concentratiekampen. Mishandeling en ontberingen waren aan de orde van de dag. Ze moesten slapen in barakken met 1500 tot 2000 mensen terwijl een barak gebouwd was voor 250 mensen.

Dirk Bakker



Het kroontje van Corrie ten Boom

Met gedicht van Corrie ten Boom; **"De Weaver"**

Mijn leven is een weefsel tussen God en mij, Niet ik kies uit de kleuren heel doelbewust werkt Hij. Vaak weeft Hij er verdriet in en

ik, door onverstand, Vergeet: Hij ziet de boven- en ik de onderkant.

Als 't weefgetouw zal rusten en de spoel schiet niet meer om, Zal God het doek ontvouwen en verklaren elk 'waarom', Hoe nodig donk're draden zijn in des Wevers hand, Naast goud en zilveren draden: zo komt Zijn plan tot stand.

Evelien Bakker



Ingang concentratiekamp in de winter

De toegangsweg naar en de ingang van een concentratiekamp. Karresporen in de sneeuw, prikkeldraad en barakken, in één van de vele kampen waar mensen dwangarbeid moesten verrichten, gemarteld, vernederd en geëxecuteerd werden.

Dirk Bakker



Gedenken

Het kindermonument bij Jad Vashem heeft diepe indruk gemaakt. Het geluid van de sjofar, de klaagzang bij binnenkomst, de duisternis met de weerspiegeling van één vlam. En het opnoemen van al die namen en leeftijden.....

Hier vijf namen van in 1943 vermoorde Joodse kinderen uit omgeving van Barneveld.

Gunther 15 jaar

Hertog 5 jaar

Wolfgang 13 jaar

Robert 5 jaar

Rivka 7 jaar

En een monument bij Barneveld.

Anja Schut



Hartland

Kinderen met moeders uit Judea/Samaria (het Hartland).

God brengt Zijn volk weer thuis. Gods beloften worden vervuld en dat is een teken van hoop. (Ezechiël 36:12)

Anja Schut



Eesjet Chajil

Een sterke vrouw naar Spreuken 31 vers 10 – 31. In dit gedeelte staat onder andere dat zij werkt met wol en linnen, dat zij een akker verwerft en dat de Torah van goedheid op haar lippen is.

Marilene Zoutendijk

Drieluik

Am Israël Chai



(Van R. naar L.)

Biddende man bij de Kotel.

Daaromheen de letter Cheth.

tekst, 'Cheth de HEERE is genadig en barmhartig.' Ps 111;4b

Zelfde man in gesprek bij de Kotel.

Hebreeuwse letter Jod.

tekst, 'Jod Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond. Ps. 111:5b

De Hebreeuwse letters Cheth-Jod

vormen het woord Chai = Leven

Tsión. "Want uit Tsión zal de wet uitgaan,

en het woord van de HEERE uit Jeruzalem." Jesaja 2 vers 3

Anja Schut



Vader met baby

Vader met zijn zoontje bidt bij de Kotel in Jeruzalem.

Anja Schut



De Aankondiging

De Leeuw van Juda is een van de nationale symbolen van het joodse volk. Het heeft ook een belangrijke plaats in het wapen van Jeruzalem. De rabbijn die op de sjofar blaast, kondigt de komst van de Messias aan. De duiven en het lam symboliseren de komst van het Messiaanse vrederijk waarin Hashem alles in allen zal zijn.

Richard Eek



Kfar Adumim wolschilderij

Purperslak, hemelsblauwe draden en Joodse kinderen die schapen weiden nabij de Tekhelet fabriek in Kfar Adumim.

Marilene Zoutendijk



Orthodoxe joden bidden bij de Klaagmuur in Jeruzalem

Ze verlangen naar de herbouw van de tempel en de komst van de Messias

Richard Eek



Tekhelet

De hemelsblauwe kleur is afkomstig van de purperslak. Het is een verfstof die vijftien eeuwen verdwenen was, maar nu weer geproduceerd wordt. Het wordt gezien als een teken van het herstel van alle dingen. Het zeer kostbare purperblauw werd door zowel koningen als door de hogepriester gedragen. De kleur symboliseert dat het Joodse volk is uitverkoren om een koninkrijk van priesters te zijn. Exodus 19 vers 6

Marilene Zoutendijk



Chassidische joden dansen

Chassidische joden dansen, bidden met de benen bij de Klaagmuur om Hashem te prijzen en hun vreugde en dankbaarheid naar Hashem te uiten. De joodse volksdans is de hoogst ontwikkelde dans ter wereld. Het is de taal van het lichaam dat God vereert door middel van dans. Voor elke emotie

en gedachte is een lichaamsbeweging bedacht. De dans drukt niet alleen vreugde, verdriet maar ook kameraadschap uit. In psalm 149 worden we aangemoedigd niet alleen nieuwe liederen voor God te componeren, maar ook dat wij dansend God mogen loven.

Richard Eek



Samen-zijn in gebed en verwachting

Jood en Griek/niet Jood zijn samen in aanbidding en verwachting van de Messias. De tekst op het schilderij zijn namen van de Messias uit Jesaja 9.

Anja Schut



Eilat wolschilderij

“Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” Habakuk 2 vers 14.

Eilat is tevens de plaats van de doortocht door de Rode Zee. Toen werd ook Gods heerlijkheid zichtbaar.

Marilene Zoutendijk



Hermon wolschilderij

“Thabor en Hermon bejubelen Uw Naam” Psalm 89 vers 13.
Heel de schepping is vol van Zijn heerlijkheid.

Marilene Zoutendijk

Dit wolschilderij hangt bij de winkel



Herder

‘Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël.’ Ezechiël 34 vers 13.

De terugkeer van het Joodse volk zien we in onze dagen gebeuren. De bergen van Israël worden weer bewoond.

Marilene Zoutendijk

Website:

<https://israelinbeeld.nl>

Marilene Zoutendijk-Pronk
Email: marilenezoutendijk@gmail.com

Sjaak Maliepaard
Email: sjaliepaard2@solcon.nl

Mark Roelofs
Email: rock76@live.nl

Richard Eek
Email: r.eek@solcon.nl

Dirk Bakker
Email: dirkpeterbakker@hotmail.com

Evelien Bakker-van den Brink
Email: evertjebakker@hotmail.com

Anja Schut-Overeem
Email: anja@schut-overeem.nl



Expositie in het Israëlcentrum Nijkerk
Februari Maart 2023